

PRAKTISCHE INFORMATIE JAPANREIS

Accommodaties

Je logeert in middenklasse hotels met eigen toilet, zitbad met douche, meestal driesterrenhotels. Je kunt kiezen voor een twin, een double, single, roken of niet roken, mits beschikbaar. Maak je geen keuze, dan word je standaard ingedeeld in een niet-rokerskamer, mits beschikbaar.

In Magome is het verblijf eenvoudiger. Daar logeer je een nacht in een traditioneel familiehotel, waarbij je het sanitair en de per sekse gescheiden badkamer deelt met andere gasten. Hier slaap je op Japanse wijze op een futon, dunne matrassen op een tatami-mat. Er zijn voldoende futons in voorraad om er enkele onder je lichaam te leggen. Mocht je ook voor deze nacht een hotel met westerse bedden verkiezen, maak dat dan kenbaar bij de boeking. Houd dan wel rekening met eventuele meerkosten. De enige hotels met westerse bedden bevinden zich overigens buiten - Magome.

Aangezien wij voornamelijk met de trein reizen, liggen diverse hotels op wandelafstand van het treinstation, maar bijvoorbeeld in Kyoto en Magome nemen we een taxi, natuurlijk op onze kosten. Alle hotelkamers, behalve die in Magome, hebben een oplaadbare zaklantaarn, waterkoker, minikoelkast en flatscreen-tv. In alle hotelkamers zijn handdoeken die dagelijks ververs worden.

Japanse hotelkamers zijn traditioneel klein van formaat, doch zeker niet alle kamers zijn aan de kleine kant. Japanse badkamers zijn ook klein, maar brandschoon met een zitbad met douche, wasbak en een toilet met meestal een verwarmde wc-bril en ingebouwde bidet. Alle hotels, behalve in Magome, hebben een lift. Hier slaap je op de begane grond of op de eerste verdieping. In alle hotels is er iemand die (een beetje) Engels spreekt.

Adressen

Nederlandse ambassade in Japan. 6-3 Shiba Koen 3 Chome, Minato Ku, Tokio 105. Tel. +81 3 5776 5400. Fax. +81 3 5776 5535. Openingstijden maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:30 en 13:45 - 17:30 uur, <http://japan.nlambassade.org> e-mail: tok@minbuza.nl

Belgische ambassade in Japan. Nibancho 5-4, Chiyoda-ku, Tokio 102. Tel. +81 3 3262 0191. Fax. +813 3262 0651. Noodnummer buiten openingstijden: +81 90 773 798 43. Openingstijden: maandag t/m woensdag 9:30 tot 12:30 en 13:30 tot 17:30 uur. Op donderdag en vrijdag 9:30 tot 12:30 en enkel op afspraak in de namiddag. www.diplomatie.be/tokyonl/default.asp e-mail: tokyo@diplobel.fed.be

Japanse ambassade in Nederland. Tobias Asserlaan 2, 2517 KC Den Haag, tel. 070-3469544, fax. 070-3106341. Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur (andere tijden voor consulaire bijstand). www.nl.emb-japan.go.jp/

Japanse ambassade in België. Van Maerlantstraat 1, 1040 Brussel. Openingstijden 9:15-12:00 / 13:30-16:00. Tel. +32(0)2/500.05.80. Fax. 32-(0)2-513-1556 e-mail: info@bx.mofa.go.jp.

https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_en/aboutus_embassy.html

Bagage

Het advies is om de hoeveelheid bagage zoveel mogelijk te beperken om de verplaatsing tijdens de reis zo praktisch mogelijk te houden. Tracht niet meer dan twaalf tot dertien kilo per persoon aan bagage mee te nemen. Compacte inklapbare weekendtassen op wieltjes zijn veruit het gemakkelijkst. Daarnaast komen kleine wandelrugzakken van pas. Mijd smalle, grote, harde koffers. Naast de gebruikelijke bagage raden wij aan mee te nemen: goede wandelschoenen met profiel, windjack, zonnebril, reserve bril/lenzen, hoedje/petje en een kleine reisapotheek. Tijdens het passeren van de

Alpine-route kan er sneeuw liggen. Op de begaanbare wandelpaden is die verwijderd. Mocht je daarvan afwijken, dan is het mogelijk over de sneeuw te lopen, doch je doet dat op eigen risico. Goede bergschoenen met stevig profiel zijn dan aan te raden, evenals een skistok voor meer houvast. Een skistok is voor degenen die niet goed ter been zijn ook handig op de wandeling van Magome naar Tsumago.

Op de maart- en eerste aprilreis kan het op sommige dagen koud zijn. Neem op deze reis ook warme kleding mee, alsook een warme jas, handschoenen en een muts, onder meer voor het bezoek aan de Alpine-route (niet toegankelijk op de maartreis). In oktober kan het soms 's morgensvroeg en in de avonden afkoelen. Als je van plan bent om je ontbijt in te kopen in supermarkten en daar ook kant-en-klaar maaltijden wilt inslaan, dan is het handig een plat plastic bord en bestek mee te nemen. Schone drinkbekers en theekopjes zijn in de hotels aanwezig.

Douane en taxfree

Belastingvrij mag je invoeren 1 liter sterke drank, 200 sigaretten of 50 sigaren of 250 gram tabak. Naar Nederland mag je tot een bedrag van 430 euro belastingvrij souvenirs meenemen. Houd wel de kwitanties bij de hand. Details: www.douane.nl.

Buitenlanders worden bij de aankoop van bepaalde producten vrijgesteld van btw. Dat geldt alleen in taxfree winkels. Die vind je echter overal in Japan. Je dient dan in een en dezelfde winkel minimaal 5000 yen te besteden. Na de aankoop wordt in je paspoort de kwitantie geniet. Die kwitantie laat je bij het verlaten van het land achter bij de douane. Vanaf oktober 2019 bedraagt de btw tien procent. Voor meer informatie zie de website: <https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/shopping-guide.php>

Excursies

Op de volle dag in Nagasaki en op de eerste en tweede volle dag in Kyoto krijg je van ons het openbaar vervoer vergoed. Voor de facultatieve excursie naar het eiland Miyajima betaal je voor het vervoer alleen enkele euro voor een deel van de taxikosten. Op de terugweg kan je eventueel voor ¥160 een tram nemen. Voor de excursie naar Nara betaal je eveneens slechts enkele euro's voor een deel van de taxikosten. Op de terugweg kan je eventueel met de bus reizen. Dat komt neer op ¥230. Of deel opnieuw een taxi. Een taxi voor vier personen kost evenveel als vier buskaartjes. Voor de excursie naar Nikko betaal je zo nodig niet meer dan twee euro voor de openbare vervoerskosten naar en van het treinstation in Ueno en in Nikko betaal je zo'n ¥320 voor een taxi.

Liefhebbers die in Tokio de directe omgeving van het keizerlijk paleis willen bezoeken, dienen via internet een gratis reservering te maken. Dat kan thuis via de website <http://sankan.kunaicho.go.jp> vanaf de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand dat je de tuin wilt bezoeken. Het is aan te raden de reservering op die eerste dag al te maken. Geef je paspoortnaam. De ernaast gelegen keizerlijke Oosttuin is zonder reservering te bezoeken. Het bezoek hieraan is eveneens gratis. De laatste volle dag van de rondreis is de beste bezoekdag.

Kunstliefhebbers die in Tokio het Yayoi Kusama Museum willen bezoeken, dienen eveneens vroegtijdig te reserveren en zelfs online een ticket te kopen. Dat laatste kan met iDeal. Toegangskaarten reserveer je het beste aan het begin van de maand vooraf aan de maand dat je het museum wilt bezoeken. De beste bezoekdag is de laatste volle dag van de rondreis. Zie voor meer informatie de website van het museum <https://yayoikusamamuseum.jp/en/about/museum>.

In Kyoto kan je een gratis reservering maken voor een bezoek aan de keizerlijke Katsusa villa. Doe dat het liefst ook op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand dat je de villa wilt bezoeken. Typ je paspoortnaam in, aangezien je je paspoort bij binnenkomst moet laten zien.

<https://sankan.kunaicho.go.jp/english/guide/katsura.html><https://sankan.kunaicho.go.jp/english/guide/katsura.html>

Belangstellenden die de tonijnveiling in de Toyosu vismarkt willen gadeslaan vanaf de begane grond, dienen in de maand vooraf aan hun bezoek te reserveren. Dat kan slechts op een beperkt aantal dagen. Dagelijks zijn 120 gratis plekken te vergeven en je mag dan tien minuten lang een kijkje nemen tussen 05.30 en 06.30 uur. Als er meer gegadigden zijn, wordt er geloot. De tonijnveiling is dicht op zondagen en nationale feestdagen. Zonder aanmelding kan je de veiling vanaf de eerste verdieping gadeslaan. Voor reserveren zie de link: <http://www.shijou.metro.tokyo.jp/english/toyosu/> Tracht te reserveren voor de laatste volle dag in Tokio.

Fuji (facultatief)

Het is mogelijk om overdag facultatief in de buurt van de berg Fuji te komen, maar vaak is enige tijd na zonsopgang de berg in nevelen gehuld. Om die reden wordt een dergelijke excursie ontraden. Zoals gemeld in het dagprogramma is het bij goed weer mogelijk om de top van de Fuji te zien op de reguliere treinreis van Tokio naar Utsunomiya en terug. Bij heel helder weer is de berg ook vanuit Tokio zelf te aanschouwen, op Odaiba zelfs vanaf de begane grond.

In de zomermaanden juli en augustus, en tot 10 september, is het bij helder weer voor liefhebbers mogelijk om de Fuji te beklimmen. Dat gebeurt traditioneel 's nachts, zodat je de zonsopgang kan aanschouwen. Neem dan voldoende wandelspullen mee, evenals warme kleding, handschoenen en een muts. Het wordt je ten sterkste aangeraden ter plekke een wandelstok te kopen voor ¥1000 tot ¥1500, met name voor de terugweg. Je dient gezond en sportief te zijn om deze berg te beklimmen. Je brengt de avond dan op eigen kosten door in een hostel en wandelt 's nachts naar de top. Doel is om vanaf de top de zonsopgang waar te nemen. De totale klim, vanaf de bushalte, duurt gemiddeld zo'n vijf tot zes uur. De wandeling naar de hostel is hierbij inbegrepen. Voor de trein kan je zo mogelijk gebruikmaken van de treinpas. Je betaalt dan wel nog voor de openbare bus richting de berg. De reisleader gaat desgevraagd - en indien mogelijk - mee. Zijn kosten dienen dan wel door het aantal deelnemers te delen, evenals een extra bedrag van ¥15.000. Aangezien een beklimming afhankelijk is van de weersgesteldheid is het van tevoren niet te zeggen op welke dag je het best naar boven kunt. Een beklimming en afdaling van de Fuji doe je op eigen risico.

Foaien

Het geven van foaien is in Japan zeer ongebruikelijk. De reisleader daarentegen ziet aan het einde van de rondreis graag een fooi tegemoet.

Geldzaken

Je kan in alle overnachtingsplaatsen vlak bij het hotel gebruikmaken van een geldautomaat om geld te pinnen. Je kan pinnen in postkantoren en bij bijna alle filialen van de supermarktketen 7-Eleven met bankkaarten van Maestro en Cirrus en creditcard van Mastercard en Visa. Je kan ook pinnen bij de meeste supermarkten van FamilyMart en Lawson. Al deze supermarkten zijn 24 uur per dag open en liggen altijd op enkele minuten wandelen van het hotel. In het dorp Magome kan je alleen in het postkantoor pinnen.

De wisselkoers voor contant geld is iets lager. Er zijn weinig plekken waar je contant geld kunt

wisselen en bij banken kan het tijdrovend zijn. Kyoto is een goede plaats om snel contant geld te wisselen. De eerste keer dat je gebruik kunt maken van een geldautomaat is op het vliegveld van Osaka. Het wordt afgeraden vooraf aan de rondreis yens te kopen.

De Japanse munteenheid is de yen. Muntjes zijn er van 1, 5, 10, 50, 100 en 500 yen en biljetten zijn er van 1000, 2000, 5000 en 10.000 yen. Actuele wisselkoersen vind je op www.wisselkoers.nl en www.oanda.com.

Het is handig om naast een bankkaart een creditcard mee te nemen. Buitenlandse creditcards worden niet overal geaccepteerd, maar bijvoorbeeld wel in de meeste minisupermarkten waar er enkele tienduizenden van zijn. Bewaar het geld altijd op je lichaam en niet in je handbagage of ruimbagage van het vliegtuig. Draag je waardevolle papieren, documenten (maak hiervan kopieën en zet die als bijlage in je emailaccount) en je geld altijd gespreid bij je.

Bij je eigen bank kan je nagaan hoeveel geld je dagelijks maximaal kunt pinnen. Ook dien je na te gaan of je je bankkaart dient te activeren voor pingebruik buiten Europa.

Gezondheid

Gezondheidsproblemen zullen in Japan niet gauw optreden. Desondanks dien je gezond te zijn om aan de reis deel te nemen. Vaccinaties voor reizen naar Japan zijn niet nodig. De hygiënische standaard is hoog en medische faciliteiten behoren tot de beste ter wereld, maar kunnen duur zijn. Sluit daarom een reisverzekering af. Dat kan eventueel via Eurocult-Lito Reizen.

Breng de reisleader aan het begin van de reis op de hoogte van een eventueel ziektebeeld dat bij je kan ontstaan, zodat hij/zij op de juiste wijze kan reageren. Indien je dagelijks medicijnen gebruikt, neem dan voldoende voorraad mee, aangezien het middel mogelijk niet of niet gemakkelijk in Japan verkrijgbaar is. Neem voor de zekerheid ook de verpakking en de Latijnse naam mee, voor het geval je toch zonder komt te zitten. Medicijnen zijn in Japan alleen te verkrijgen met een Japans doktersrecept. Vragen om een doktersrecept in Japan kan erg tijdrovend zijn en kan vele tientallen euro's kosten.

Als je gebruik dient te maken van de Japanse gezondheidszorg, vraag dan om een Engelstalige kwitantie, zodat je de kosten bij thuiskomst zo mogelijk kunt declareren.

Groepsreis

Hoewel het een groepsreis is, staat het iedereen vrij ter plaatse op eigen gelegenheid de bezienswaardigheden te gaan bekijken. Dankzij de JR-treinpas is het altijd mogelijk op eigen gelegenheid een andere trein te nemen. Reserveringen hiervoor zijn gratis en kunnen tot vlak voor het vertrek van de trein worden gemaakt.

Japan

Geen rommel op straat, is een van de eerste opmerkingen die buitenlanders bij aankomst in Japan maken. Appartementen, treinen, wegdek en zelfs de stoepranden zijn allemaal van uitzonderlijk goede kwaliteit. Japan is vooral groen en bezaaid met heuvels en bergen. Op Nagasaki en Nikko na zijn de steden die je bezoekt veelal zo plat als een ouderwets dubbeltje. Bezienswaardigheden, zoals tempels, kunnen op een verhoging liggen en dan zijn er trappen.

Voor buitenlandse toeristen zijn overal informatieborden, bijvoorbeeld bij metrostations, maar ook bij tramhaltes. Wegwijzers met Engelstalige teksten leiden de toerist overal de weg. Op elk bord wordt de afstand in meters tot een bezienswaardigheid aangegeven, altijd tot op maximaal tien

meter precies.

Hotels en een dicht netwerk van toeristeninformatiecentra hebben gratis plattegronden, brochures en folders, een feest voor elke buitenlandse toerist.

Het land kent weinig openbare prullenbakken. Het is daarom handig om dagelijks een plastic zak mee te nemen voor je afval.

Japanners

De Japanners zijn erg servicegericht, uiterst behulpzaam en bijzonder vriendelijk tegenover buitenlandse toeristen. Hun hoffelijkheid is legendarisch. Japanners zijn verder uiterst minutieus. Niet iedereen spreekt Engels, maar als je ze om informatie vraagt, zullen ze hun best doen om je te begrijpen.

Buschauffeurs, trein- en hotelpersoneel zijn eveneens bijzonder attent. Het is voor een Japanner bij een ontmoeting en afscheid gebruikelijk om even het hoofd te buigen. Je zult het overal te zien krijgen; in winkels, hotels en waar je ook kijkt.

Kleding

Laat je exclusieve kleding thuis en neem alleen kleding mee die lekker zit en vooral tegen een stootje kan. Katoen is het beste materiaal. Luchtige, ademende kleding is het parool. In de zomer kan het nogal warm zijn. Een sweater of trui kan raadzaam zijn in het vliegtuig, op de boot, bij frisse ochtenden of avonden. Op de maartreis kan het koud zijn. Neem dan voldoende warme kleding mee, evenals een warme jas, muts en handschoenen. In oktober kan het 's morgensvroeg en 's avonds afkoelen.

Klimaat

De combinatie van het bergachtige landschap en de lengte van het land zorgt voor een complex klimaat. Van half juni tot augustus wordt Japan beïnvloed door warme vochtige luchtstromen van de Stille Oceaan. Eind juni en begin juli valt de meeste regen. Soms is er in de kustregio's kans op een tyfoon. De lente en herfst zijn mild met meestal heldere dagen en vrij weinig regen. Van half maart tot diep in april is het op onze rondreis bloesemtijd, afhankelijk van waar je je dan bevindt. De hoeveelheid bloesem is verder afhankelijk van het weer. Japan behoort tot de seismisch meest actieve gebieden ter wereld.

Koopjes

Wat in de winkels opvalt, is dat veel producten op een opvallend aantrekkelijke wijze zijn opgesteld. Afdingen doet men normaal gesproken niet, hoogstens in tweedehands winkels.

Kosten

Op de reis ben je gemiddeld ongeveer 350 euro per persoon per week kwijt aan 'zakgeld'. Dit bedrag is inclusief maaltijden, drankjes, entreegelden en eventuele facultatieve excursies; behalve die naar de vulkaan Fuji.

Maaltijden in Japan zijn er meestal gemiddeld vanaf ¥500 (simpele kerrie-rijst of noedelsoep) tot ¥2500 (2-gangen maaltijd) per persoon. Meestal kost de lunch minder dan tien euro, en je avondeten ongeveer dat bedrag, wel steeds exclusief de drank. In restaurants wordt altijd een paar keer een gratis glas water geserveerd, waar veel van onze gasten gebruik van maken. In de supermarkten zijn goedkope kant-en-klaar maaltijden te koop voor gemiddeld ¥600-¥700, die ter plekke opgewarmd kunnen worden. Sushi-maaltijden zijn er ook volop te krijgen. Prijzen hiervoor variëren van ¥300 tot meer dan ¥1000. Eetstokjes worden altijd gratis erbij geleverd. De supermarkten hebben ook veel

keus om een eigen westers ontbijt samen te stellen. Een biertje in een restaurant kost standaard ongeveer ¥600, normaal gesproken geserveerd in halve literflessen met 5% alcohol. Koffie kost ongeveer ¥310 tot ¥400.

De toegangsprijzen voor bezienswaardigheden zijn gemiddeld ¥500 tot ¥600 per bezienswaardigheid. Zelden zijn er kortingen voor senioren. Enkele voorbeelden: Sanjusangendo tempel (Kyoto) ¥600, Gouden Paviljoen (Kyoto) ¥400, Nijo paleis (Kyoto) ¥1000, Todaiji (Nara) ¥600, Itsukushima schrijn (Miyajima) ¥300, Dejima (Nagasaki) ¥500, Glover Garden (Nagasaki) ¥610 (vanaf 15 personen ¥510), Atoombommuseum (Hiroshima) slechts ¥200 en korting voor senioren. Voor kinderen tot die op de middelbare school zijn er normaal gesproken kortingen. Sommige bezienswaardigheden zijn gratis te bezoeken, bijvoorbeeld de schitterende Daisho-in tempel op het eiland Miyajima en de Senso-ji tempel in Tokio. Ook diverse andere tempels en schrijnen zijn gratis en zeker niet minder mooi. Andere bezienswaardigheden waar je gratis in kunt, zijn onder andere de Diet (het Japanse parlamentsgebouw), de keizerlijke Oosttuin in Tokio en het beursgebouw in Tokio waar de Nikkei-index wordt bijgehouden. De prachtige Shukkei-en tuin in Hiroshima is gratis toegankelijk voor 65-plussers en anders kost het ¥260. Het Nationaal Museum in Tokio is gratis voor 70-plussers en andere volwassenen betalen ¥620.

Een tramrit kost meestal standaard ¥160 of ¥180 en voor busritten in Kyoto is de vaste prijs ¥230, ongeacht de lengte van de rit. In Nagasaki kost een tramping voor een hele dag ¥500, in Kyoto kost eenzelfde buspas ¥600. Bussen en trams betaal je gepast met cashgeld. Dus geen gedoe met kaartjes. In Tokio kan je al voor ¥710 een dagkaart voor de metro krijgen. Er zijn in die plaats ook metrokaarten te koop voor ¥1200 die 48 uur geldig zijn en ¥1500 die 72 uur geldig zijn. Sla in Tokio een Travelguide in, een gratis brochure waarmee je bij veel bezienswaardigheden korting kunt bedingen.

Dankzij je JR-treinpas kan je veertien dagen gratis treinen door Japan. Erg handig, ook op vrije dagen in de overnachtingsplaatsen Matsuyama en Kurashiki. Met die pas kan je in Tokio de eerste 1,5 dag gratis gebruikmaken van de Yamanote-ringlijn en de andere JR-lijnen.

Kraanwater

Het water uit de kraan kan altijd gedronken worden, maar kan een bijmaakje hebben.

Openingstijden

Winkels gaan vaak open om 10:00 uur. Veel winkels sluiten om 19:00-20:00 uur, andere later om 22:00 uur. Supermarkten, als die van FamilyMart, Lawson en 7-Eleven, zijn 24 uur per dag open. Drank en voedsel zijn dus altijd te koop, ook vlak bij je hotel. In het kleine Magome daarentegen zijn er alleen enkele buurtsupers met gezette tijden. Op straat, maar ook in de hotels, staan overal drankautomaten. Die zijn 24 uur per dag werkzaam.

Banken zijn open van 09:00-15:00 uur. Je zult er echter wellicht geen gebruik van hoeven te maken. Niet alle geldautomaten zijn altijd 24 uur per dag te bedienen, maar maak je daarover niet ongerust. De reisleider meldt waar en wanneer je kunt pinnen.

Meestal is er altijd een fastfood filiaal, zoals McDonalds, in de buurt dat 24 uur per dag open is. Postkantoren gaan open om 09:00 uur en sluiten om 17:00 uur. Veel postkantoren zijn op zaterdag open van 09:00 tot 15:00 uur. Op zondag zijn ze dicht. Hoofdpstkantoren blijven door de week open tot 19:00 uur, op zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur en op zondag en nationale feestdagen van 09:00 tot 12:30 uur.

Voor restaurants gelden verschillende openingstijden. Vele gaan na de lunch enkele uren dicht. Japan

heeft veel lunchrooms waar je westers kan ontbijten. Deze gaan om 06:30-07:00 uur open. Filialen van Starbucks openen om 07:00 of 07:30 uur en sluiten meestal om 23:00 uur.

Ontbijten

In alle hotels kan je op eigen kosten ontbijten in de ontbijtzaal, behalve in Kyoto. Een hotelontbijt kost meestal ongeveer tien euro, inclusief zoveel koffie als je wilt. Direct onder ons hotel in Kyoto is een filiaal van Starbucks waar je ook westerse broodjes kunt krijgen. Op enkele minuten wandelen is een lunchroom waar je westers kan ontbijten en vlak in de buurt van het hotel zijn enkele minisupermarkten waar je koffie en westerse sandwiches kunt krijgen en direct tegenover het hotel zijn drie bakkers. In diverse andere steden is er vlak bij ons hotel eveneens een lunchroom waar je westers kunt ontbijten en koffie kunt drinken. In de buurtwinkels, die altijd vlak bij het hotel te vinden zijn, kan je eventueel belegde sandwiches krijgen en andere lekkernijen om zelf een ontbijt mee samen te stellen. Ze verkopen ook kant-en-klaarmaaltijden die je in de supermarkt of in het hotel gratis kunt opwarmen. Er is altijd iets van je gading te vinden.

Paspoort

Voor een verblijf in Japan dien je in het bezit te zijn van een geldig paspoort (België: internationale reispas). Het hoeft niet tot zes maanden na vertrek geldig te zijn, zoals in de meeste andere landen.

Postzegels

Een postzegel op een ansichtkaart naar West-Europa kost ¥70. Post doet er gemiddeld vijf tot zeven dagen over om in Nederland of België aan te komen.

Reisleiding

De Nederlandse reisleiding kent de weg en is je vraagbaak voor allerlei informatie. Hij zal je wijzen waar de supermarkten zijn, waar je kunt pinnen en eten, welke trams je kunt nemen en waar de metrostations zijn. Je bent in veilige handen. Onderweg bij de gezamenlijk te bezoeken bezienswaardigheden zal hij uitgebreid uitleg geven, waaronder achtergrondinformatie.

Telefoon

Mobiele UMTS-telefoons met 3G-connectie 2100 MHz en 3G/CDMA2000 800 MHz en een abonnement in Nederland of België zijn te gebruiken in Japan, evenals die met 4G-connectie. Anders kan je bij aankomst op het vliegveld in Osaka een simkaart kopen of koop een telefoonkaart en bel via kaarttelefoons naar het buitenland. Je kan op het vliegveld van Osaka ook een telefoon huren voor ¥110 per dag. Je levert hem weer in bij je vertrek op het vliegveld van Tokio. Vanuit de meeste hotelkamers kan je eveneens bellen en het gemakkelijkst en goedkoopst is te skypen of te WhatsAppen. Mocht je niet weten hoe dat te doen, laat je dat dan voor vertrek uitleggen.

Toeristische informatie

In alle plaatsen zijn toeristenbureaus met gratis plattegronden en diverse folders en brochures in het Engels. De medewerkers zijn de Engelse taal machtig. Bij meerdere bezienswaardigheden krijg je bij de ingang een gratis folder in het Engels met toeristische informatie. De reisleider regelt in alle plaatsen een gratis plattegrond en zo nodig metro- en busgegevens, alsook andere toeristische informatie. Als je alle uitgedeelde gratis schriftelijke informatie bewaart, heb je meer dan een kilo extra bagage.

Tijdverschil

In de zomertijd is het verschil met Nederland en België zeven uur.

Veiligheid

Japan staat bekend om zijn eerlijkheid en veiligheid, maar zakkenrollerij en diefstal komen voor, hoewel zeer zelden. Je dient dus de normale veiligheidsmaatregelen in acht te nemen wat de bagage betreft. Als je spullen kwijtraakt, is er een gerede kans dat ze bij de plaatselijke politie worden afgegeven of dat ze nog op de plek liggen waar je ze hebt achtergelaten.

Vervoer

Het vervoer van hotel naar hotel gaat grotendeels per trein. Voor de treinreizen krijg je van ons een JR-treinpas. Deze is veertien dagen bruikbaar. Op al die dagen kan je de trein gratis gebruiken. In Hiroshima kan je er de veerboot mee op. Het vervoer tussen Nagasaki en Matsuyama gaat deels per comfortabele veerboot. Maar we nemen ook een keer een enkele reis kabelbaan, overigens zonder bagage.

De treinen zijn luxueus, brandschoon en niet druk. In de langeafstandstreinen kan je de rugleuning verstellen. Deze stoelen bevatten verder een uitklaptafeltje. De zitplaatsen zijn waar dat mogelijk is gereserveerd en dat is meestal het geval. De seating is normaal gesproken 2x2 en soms 2x3. Alle stoelen staan in de rijrichting. Op korte afstanden doen metrostellen dienst als trein. Je zit dan dwars op lange banken.

Op vrijwel alle stations zijn liften en roltrappen, zodat je bij aankomst en vertrek van de trein je bagage op een enkele keer na niet hoeft op te tillen. Bij de veerboot naar het eiland Shikoku dien je je eigen bagage via een korte trap naar de boot te brengen. Bij aankomst dient eveneens een trap beklommen te worden. De reisleider helpt mee.

In meerdere treinen komt een karretje langs met drank, maaltijden en snacks. Een kop koffie (eventueel met melk en suiker) kost ¥310 of ¥360 voor een grotere beker. Je kan cash of met een creditcard betalen. De meeste treinen, zeker de Shinkansen, vertrekken stipt op tijd, maar boemeltreinen kunnen wel eens verlaat zijn. Op de perrons staat aangegeven waar tot op de centimeter de deuropeningen van de treinstellen halt houden. Het treinpersoneel is bijzonder vriendelijk en erg servicegericht.

In de trein kan de bagage normaliter in een bagagerek boven de zitstoel gelegd worden. In sommige treinen zijn er bagagereken aan het uiteinde van het treinstel. Achterin de treinstellen is meestal ook plaats voor een deel van de bagage. Voor mobiel telefoonverkeer in de trein zijn aparte belhokken ingericht, zodat je nooit overlast heeft van bellende passagiers. Op sommige treinritten is er gratis wifi.

Het is handig om tijdens de treinritten een plastic zak voor het afval bij je te hebben. Bij de zitplaatsen zijn namelijk geen prullenbakken. Die zijn er wel in de corridors, doch sommige boemeltreinen hebben helemaal geen prullenbak. Treinstations in de grootste Japanse steden hebben evenmin prullenbakken.

Het is bij het treinvervoer handig een mobiele telefoon op zak te hebben als je om een of andere reden de trein mist of – nog niet eerder voorgekomen – te laat bent met uitstappen. Als je wilt, kan je voor een schappelijke prijs je grote bagage door een expresdienst naar het volgende hotel laten vervoeren. De bagage komt wel normaliter pas de volgende dag aan.

Voedsel

De hygiëne in de restaurants behoort tot de hoogste ter wereld. Japanners eten veel rijst, vis en schelpdieren, maar weinig groente. Er zijn ook diverse Chinese restaurants en je kunt in diverse plaatsen ook bij de Italiaan terecht. Erg leuk is een bezoek aan een sushi-restaurant. Er zijn er met een lopende band, maar ook waar je van het menu kunt kiezen. Je kunt overal per sushi bestellen.

Het zijn dus geen all-you-can-eat restaurants. Populair is tempura. Hiervoor worden diverse soorten ingrediënten in een beslag gedoopt en kort gefrituurd. Wasabi is de bekendste specerij. Het is scherp, maar de scherpe smaak blijft niet 'hangen', zoals bij pepers. Sahimi bestaat uit verse, rauwe vis die in dunne schijfjes gesneden is. Okonomiyaki lijkt qua vorm op een heel dikke pannenkoek, maar het wordt ook wel de 'Japanse pizza' genoemd. Yakitori zijn spiesjes vlees die boven houtskool zijn klaargemaakt. Op tafel staat altijd soyasaus om je eten te kruiden. Talrijke restaurants zijn gespecialiseerd in goedkope miso- en noedelsoepen. Een bekende soep in Nagasaki is champon, een hartig gerecht van noedels in een bouillon van varkensvlees, gevuld met groente, varkensspek, garnalen, inktvis en sint-jacobsschelpen. Het aanbod is nog veel groter. Veel restaurants hebben menukaarten met foto's. Daarnaast zijn er veel restaurants die in de etalage plastic voorbeeld gerechten presenteren. Ook zijn er restaurants met Engelstalige menu's.

Visum

Personen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit hebben in Japan geen visum nodig voor een verblijf korter dan drie maanden.

Voltage

Het voltage is 100 Volt. Voor stekkers wordt het A-model gebruikt. Het bestaat uit twee platte plaatjes met een rond gat in elk plaatje. Je hebt dus een universele stekkerdoos nodig of een verloopstekker.

Wasgoed

In sommige hotels kan je je wasgoed afgeven bij de hotelreceptie. In de meeste hotels kan je je wasgoed zelf wassen in gereedstaande wasmachines. Drogers staan er ook. Normaliter wordt het wasmiddel automatisch toegevoegd. Je betaalt met geldmuntjes van ¥100 die je in de wasmachine en droger stopt. De kosten bedragen ¥300 voor een wasbeurt van meestal iets meer dan een half uur en ¥100 per half uur voor het gebruik van een droger. In principe zijn de wasmachines 24 uur per dag bedienbaar. Het waswater is koud.

Als je wasgoed door het hotel laat wassen, vraag dan vooraf naar de prijzen. Meestal ligt in de bureaulade van je hotelkamer een prijslijst.

Wifi

In alle hotelkamers is gratis wifi. Hier en daar kan bij de hotelreceptie een laptop gehuurd worden voor ¥1000 per dag. Soms heeft een hotel een gratis te gebruiken laptop of pc voor zijn gasten in de lobby staan. In de steden is er ook op straat gratis wifi, check bijvoorbeeld Travel Japan Wi-Fi en download de app vooraf aan je vertrek. Deze service telt in Japan meer dan 200.000 hotspots. De stad Kyoto en directe omgeving hebben een eigen gratis wifi service met hotspots bij vooral bushaltes. Ook andere steden hebben deze service. De reisleader heeft de details.

Ten slotte

Ongeveer drie weken voor vertrek ontvang je digitaal de vluchtgegevens, hotellijst, deelnemerslijst, vliegtickets en een dagschema van de rondreis. De railpas wordt per post toegezonden. Vanaf dertig uur van te voren kan je voor je KLM-vlucht online inchecken. Op de dag van vertrek dien je twee uur van tevoren op Schiphol aanwezig te zijn. Op drukke Schipholdagen zelfs drie uur eerder.

Wij hopen dat wij je voldoende hebben geïnformeerd. Indien je vragen hebt, kan je ons door de week telefonisch (10.00 tot 14.00 uur) of per e-mail bereiken.